

10e - Psalm 118[119] vert. ROK 's-Gravenhage

Zalig de onbevleken op hun levensweg, die wandelen in de Wet des heren.
Zalig die Zijn getuigenissen overwegen, die Hem zoeken met geheel hun hart.
Want zij die ongerechtigheid doen, wandelen niet op Zijn wegen.
Gij gebied immers Uw geboden strikt te onderhouden.
Mogen mijn wegen gericht zijn op het onderhouden van Uw Gerechtigheden.
Dan zal ik niet beschaamd staan, als ik mijn ogen gericht houd op al Uw Geboden.
Ik wil U belijden in oprechtheid des harten, door de oordelen van Uw gerechtigheid te leren.
Uw gerechtigheden wil ik onderhouden: geef mij niet prijs tot aan het einde.

2. Waardoor kan een jonge mens zijn weg recht maken?; door het onderhouden van Uw woorden.
Ik zoek U met heel mijn hart; keer mij niet af van Uw Geboden.
In mijn hart heb ik Uw Woorden geborgen, om niet te zondigen tegen U.
Gij zijt gezegend, Heer, leer mij Uw Gerechtigheden.
Met mijn lippen heb ik alle Oordelen van Uw mond verkondigd.
Ik vind meer vreugde in de weg van Uw Getuigenissen, dan in de grootste rijkdom.
Ik wil nadenken over Uw Geboden, Uw wegen beschouwen.
Ik houd mij bezig met Uw Gerechtigheden; Uw Woorden zal ik niet vergeten.

3. Schenk vergelding aan Uw dienaar; maak mij levend om Uw Woorden te onderhouden.
Open mijn ogen, om de wonderen van Uw Wet te onderscheiden.
Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg niet voor mij Uw Geboden.
Mijn ziel wordt onophoudelijk verteerd door het verlangen naar Uw Oordelen.
Gij straft de hoogmoedigen: vervloekt van wie afwijken van Uw Geboden.
Neem de smaad en verachting van mij weg, omdat ik Uw getuigenissen gezocht heb.
Zelfs vorsten zaten neer om tegen mij te lasteren, maar Uw dienaar overwoog Uw Gerechtigheden.
Uw getuigenissen zijn immers mijn overweging: in Uw Gerechtigheden vind ik mijn raad.

4. Mijn ziel kleeft aan de grond, maak mij levend naar Uw Woord.
Ik heb mijn wegen bekend gemaakt, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw Gerechtigheden.
Doe mij de weg kennen van Uw Gerechtigheden, om Uw wonderwerken te overwegen.
Mijn ziel is slaperig door onverschilligheid; bevestig mij in Uw Woorden.
Maak mij los van de weg der boosheid, maar ontferm U door Uw Wet.
Ik heb de weg der waarheid gekozen; Uw Oordelen heb ik niet vergeten.
Heer, ik ben gehecht aan Uw Getuigenissen, laat mij niet beschaamd staan.
Ik ga voort op de weg van Uw Geboden, omdat Gij mijn hart hebt wijd gemaakt.

5. Heer, leer mij de weg Uwer Gerechtigheden, opdat ik ze altijd mag zoeken.
Geef mij inzicht om Uw Wet te doorgronden, en te onderhouden uit heel mijn hart.
Leid mij op het pad van Uw Geboden, want dat is mijn verlangen.
Neig mijn hart naar Uw Getuigenissen, maar niet tot hebzucht.
Keer mijn ogen af, om geen ijdelheid te zien; maak mij levend op Uw weg.
Doe aan Uw dienaar Uw Woord gestand, dat leidt tot vreze tot U.

6. Neem weg mijn beschaming, waarvoor ik vrees, want Uw oordelen zijn goed.
Zie, ik verlang Uw geboden; maak mij levend in Uw rechtvaardigheid.
Heer, doe Uw barmhartigheid over mij komen; Uw heil, volgens Uw Woord.
Dan heb ik een weerwoord voor die mij honen, omdat ik vertrouw op Uw Oordelen.
Dan zal ik altijd Uw Wet onderhouden, voor eeuwig en in de eeuwen der eeuwen.
Ik mag wandelen in vrije ruimte, omdat ik Uw geboden heb gezocht.
Ik sprak over Uw Getuigenissen voor het aanschijn der koningen, zonder mij erover te schamen.
Ik denk steeds na over Uw Geboden, die ik zo zeer liefheb.
Ik hef mijn handen op naar Uw Geboden, die ik liefheb, en overweeg Uw Gerechtigheden.

7. gedenk Uw Woord tot Uw dienaar, waardoor Gij mij deed vertrouwen.
Dit is mijn troost in mijn vernedering, want Uw Godsspraak maakt mij levend.
Hoogmoedigen hebben de grootste boosheid bedreven, maar ik ben niet afgeweken van Uw Wet.
Heer, ik bracht mij Uw eeuwige Oordelen te binnen, zodat ik getroost werd.

Ik ben door moedeloosheid bevangen, om de zondaars, die Uw Wet hebben verraden.
Uw Gerechtigheden werden mij tot zang in het oord van mijn ballingschap.

8. Heer, in de nacht heb ik Uw Naam herinnerd; daarom heb ik Uw Wet onderhouden.
Dit is mij gebeurd, omdat ik Uw Gerechtigheden heb gezocht.
Gij zijt mijn aandeel, Heer, ik verlang naar Uw wet.
Ik smeek voor Uw aangezicht uit heel mijn hart, ontferm U mijner, volgens Uw Godsspraak.
Ik heb Uw wegen overdacht, mijn voeten gekeerd tot Uw Getuigenissen.
Ik ben bereid, om zonder angst Uw geboden te onderhouden.
Al ben ik met touwen door zondaars geboeid, toch heb ik Uw Wet niet vergeten.

9. Te middernacht sta ik op om U te belijden wegens de Oordelen van Uw rechtvaardigheid.
Ik ben metgezel van allen die U vrezen, en die Uw Geboden onderhouden.
Heer, de aarde is vol van Uw Barmhartigheid; leer mij Uw Gerechtigheden.
Doe goed met Uw dienaar, Heer, volgens Uw Woord.
Leer mij goedheid, tucht en kennis, want ik geloof in Uw geboden.
Voordat ik vernederd werd had ik gezondigd, maar nu onderhoud ik Uw Godsspraak.
Gij zijt goed, Heer: in Uw goedheid leer mij Uw Gerechtigheden.
Het onrecht der hoogmoedigen tegen mij neemt steeds toe, maar ik zoek uit heel mijn hart Uw Geboden.
Hun hart is zuur als gestremde melk, maar ik overweeg Uw Wet.
Het is goed voor mij dat Gij mij vernederd hebt, opdat ik Uw Gerechtigheden zou leren.
De Wet van Uw mond is goed voor mij, beter dan duizenden in goud of zilver.

10. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd; geef mij inzicht om Uw Geboden ten leren.
Wie U vrezen zien mij en verheugen zich, omdat ik vertrouw op Uw Woorden.
Ik weet, Heer, dat Uw Oordelen rechtvaardig zijn; dat Gij mij naar Uw waarheid hebt vernederd.
Laat Uw Barmhartigheid mij toch troosten, volgens Uw Godsspraak tot Uw dienaar.
Laat Uw ontfermingen tot mij komen zodat ik leef, want Uw Wet is mijn overweging.
Dat de trotsen beschaamd worden omdat zij onrechtvaardig boosheid tegen mij bedrijven,
terwijl ik Uw Geboden overdenk.
Wie U vrezen mogen zich tot mij keren, zij die Uw getuigenissen kennen.
Moge mijn hart onbevlekt zijn in Uw Gerechtigheden, opdat ik niet te schande worden.
Mijn ziel smacht naar Uw Verlossing, ik hoop op Uw Woorden.
Mijn ogen verlangen naar Uw Godsspraak, en vragen: wanneer zult Gij mij troosten ?

11. Want ik ben geworden als een stukgebroken wijnzak; toch heb ik Uw Gerechtigheden niet vergeten.
Hoeveel zijn de dagen van Uw dienaar ? Wanneer zult Gij mij recht doen tegen mijn vervolgers ?
De overtreders verhalen mij hun redeneringen; maar deze zijn niet als Uw Wet, o Heer.
Al Uw geboden zijn waarheid; maar zij vervolgen mij onrechtvaardig: help mij.
Bijna hebben zij mij uitgeroeid van de aarde; toch heb ik Uw Geboden niet vergeten.
Maak mij levend volgens Uw Barmhartigheid, zodat ik de Getuigenissen van Uw mond kan onderhouden.

12. Heer, tot in eeuwigheid duurt Uw Woord in de hemel.
Uw waarheid blijft van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde duurzaam gegrondvest.
Op Uw bevel houdt de dag stand, want het heelal dient U.
Als ik niet steeds Uw Wet overdacht, dan zou ik in mijn vernedering bezwijken.
In eeuwigheid zal ik Uw Gerechtigheden niet vergeten, want daarin maakt Gij mij levend.
U behoort ik toe; verlos mij, want ik zoek Uw Getuigenissen.
Ik zie een grens aan alle volkomenheid, maar Uw Gebod is oneindig wijd.

13. Heer, hoezeer bemin ik Uw Wet: deze is heel de dag in mijn gedachten.
Boven mijn vijanden hebt Gij mij wijs gemaakt door Uw Gebod, dat in eeuwigheid bij mij is.
Ik heb meer begrip dan allen die mij moeten onderrichten, want Uw Getuigenissen zijn mijn overweging.
Ik heb meer begrip dan de oudsten, want ik zoek steeds uw Geboden.
Bij elke weg tot kwaad heb ik mijn voeten weerhouden, opdat ik Uw Woorden zou vervullen.

Ik ben niet afgeweken van Uw Oordelen, want Gij hebt mij de Wet gegeven.
Uw Uitspraken zijn zoetheid voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.
Door Uw Geboden heb ik verstand gekregen; daarom heb ik een afkeer van elke wet ter ongerechtigheid.

Uw Wet is een lamp voor mijn voeten, en een licht op mijn paden.

Ik zweer en ben vastbesloten, om de Oordelen van Uw rechtvaardigheid te onderhouden.

Ik ben ten uiterste vernederd; Heer, maak mij levend volgens Uw Woord.

14. Aanvaard toch, Heer, wat ik vrijwillig opdraag met mijn mond; Leer mij Uw Oordelen.

Mijn ziel is steeds in Uw handen: Uw Wet vergeet ik nooit.

Zondaars spannen mij strikken, maar ik dwaal niet af van Uw Geboden.

Uw Getuigenissen zijn voor eeuwig mijn erfdeel, want zij zijn een vreugde van mijn hart.

Ik heb voor eeuwig mijn hart geneigd om Uw Gerechtigheden te doen, omwille van de vergelding.

15. Ik haat de overtreders, maar ik bemin Uw Wet.

Gij Zijt mijn Helper en Beschermmer, ik vertrouw op Uw Woorden.

Ga weg van mij, boosdoeners, want ik zoek steeds de Geboden van mijn God.

Houd mij vast volgens Uw Godsspraak en maak mij levend; stel mij niet teleur in mijn verwachting.

Help mij, dan ben ik gered, en zal steeds Uw Gerechtigheden overwegen.

Gij minacht allen die afvallen van Uw Gerechtigheid, want hun gedachten zinnen op onrecht.

Alle zondaars van het land beschouw ik als misdadigers, omdat ik Uw Getuigenissen liefheb.

Hecht mijn vlees vast aan de vreze voor U, want ik heb ontzag voor Uw Oordelen.

Oordeel en rechtvaardigheid heb ik betracht: lever mij niet over aan wie mij onrechtvaardig behandelen.

16. Neem Uw dienaar aan ten goede; laat de trotsen mij niet belasteren.

mijn ogen smachten naar Uw verlossing, naar de Godsspraak van uw rechtvaardigheid.

Doe met Uw dienaar volgens Uw Barmhartigheid, en leer mij Uw Gerechtigheden.

Uw dienstknecht ben ik: geef mij inzicht om Uw Getuigenissen te kennen.

Het is tijd om te handelen, Heer; zij verkrachten Uw Wet.

Ik heb Uw Geboden lief, boven goud en edelstenen.

Daarom zie ik uit naar Uw Geboden, * want ik haat elke ongerechte weg.

17. Wonderbaar zijn Uw Getuigenissen, daarom heeft mijn ziel ze steeds gezocht.

De uiteenzetting van Uw Woorden schenkt licht. en maakt onmondigen verstandig.

Met open mond hijg ik naar adem: zozeer verlang ik naar Uw Geboden.

Zie op mij neer en ontferm U mijner, volgens Uw Oordeel over hen die Uw Naam liefhebben.

Richt mijn schreden naar uw Godsspraak, dan zal geen boosheid mij overheersen.

bevrijd mij van de laster van de mensen, dan zal ik Uw Geboden onderhouden.

Doe Uw aanschijn lichten over Uw dienaar; leer mij Uw Gerechtigheden.

Mijn ogen vergoten stromen van tranen, toen ik Uw Wet niet had onderhouden.

18. Gij zijt rechtvaardig, Heer; Uw Oordelen zij heilig.

Uw Getuigenissen gebieden rechtvaardigheid, en opperste waarheid.

De ijver voor U heeft mij verteerd, omdat mijn vijanden Uw Woorden hebben vergeten.

Uw Godsspraak is als het zuiverste vuur, en wordt bemint door Uw dienaar.

Ik ben jong en veracht, maar Uw Gerechtigheid heb ik niet vergeten.

Uw rechtvaardigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw Wet is waarheid.

Beproeving en benauwdheid hebben mij gevonden, maar Uw Geboden zijn mijn overweging.

Uw Getuigenissen zijn gerechtigheid voor eeuwig; geef mij verstand, dan zal ik leven.

Ik roep uit heel mijn hart: verhoor mij, Heer; ik verlang naar Uw Gerechtigheden.

Ik roep tot U: verlos mij, dan zal ik Uw Getuigenissen onderhouden.

19. Reeds in de nacht ben ik opgestaan om te roepen; ik vertrouw op Uw Woorden.

Reeds vóór de morgen zijn mijn ogen open, om Uw Uitspraken te overdenken.

Heer, luister naar mijn stem, volgens Uw Barmhartigheid; maak mij levend, volgens Uw Oordeel.

Steeds nader komen zij die mij onrechtvaardig vervolgen, maar zij zijn ver verwijderd van Uw Wet.

Heer, wees nabij; al Uw Wegen zijn waarheid.

Vanaf de beginne weet ik van Uw Getuigenissen dat Gij ze hebt gegrondvest van eeuwigheid.

10. Zie mijn vernedering en bevrijd mij, want ik heb Uw Wet niet vergeten.
Voer mijn rechtszaak en verlos mij; maak mij levend door uw Woord.
Ver is het heil verwijderd van zondaars, want zij streven niet naar Uw gerechtigheden.
Talrijk zijn Uw Ontfermingen, Heer; maak mij levend volgens Uw oordeel.
Talrijk zijn wie mij vervolgen en verdrukken; maar ik ben niet afgeweken van Uw Getuigenissen.
Ik zag de overtreders, en werd bedroefd, omdat zij Uw Uitspraken niet onderhouden.
Zie, hoe ik Uw Geboden liefheb; Heer, maak mij levend in Uw Barmhartigheid.
De oorsprong van Uw Woorden is waarheid; alle Oordelen van Uw Gerechtigheid zijn tot in
eeuwigheid.

21. Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd, maar mijn hart was slecht bevreesd voor Uw
Woorden.
Ik wil juichen over Uw Uitspraken, als zij die rijke buit hebben gevonden.
Voor onrecht heb ik slechts haat en verachting, maar Uw Wet heb ik lief.
Zevenmaal daags zing ik Uw lof: over de Oordelen van Uw Gerechtigheid.
Overvloed van vrede voor wie Uw Wet beminnen: voor hen ligt er geen struikelblok.
Heer, ik verwacht Uw Verlossing; Uw geboden heb ik lief.
Heer, ik verwacht Uw Verlossing; Uw Geboden heb ik lief.
Mijn ziel onderhoudt uw Getuigenissen, omdat ik deze zo zeer bemin.
Ik onderhoud Uw Geboden en uw getuigenissen, want al Uw Wegen, Heer, zijn voor Uw
aanschijn.

22. Laat mijn smeken naderen tot Uw aangezicht: Heer, schenk mij inzicht, volgens Uw
Godsspraak.
Laat mijn verzoek voor Uw aanschijn komen; Heer, bevrijd mij, volgens Uw Godsspraak.
Een hymne zal van mijn lippen klinken, wanneer Gij mij Uw Gerechtigheden leert.
Mijn tong zal uw Uitspraken verkondigen, want al Uw Geboden zijn rechtvaardigheid.
Laat Uw Hand mij verlossen, want ik heb Uw Geboden gekozen.
Heer, ik verlang naar Uw Verlossing; en Uw Wet is mijn overweging.
Mijn ziel leeft om U te loven, want uw Oordelen helpen mij.
Ik ben afgedwaald als een verloren schaap:
zoek Uw dienaar, want Uw Geboden heb ik niet vergeten.